

De magie van Sinterklaas

Op vrijdag 4 december verscheen de enige echte sint in Scheldewindeke op een wel heel originele manier. Onder luid gezang kwam Sinterklaas op een Segway aan in de Vrije Basisschool van Scheldewindeke. Ook twee van de vier pieten reden op een Segway.

Enkele kinderen riepen luid dat de sint zweefde, anderen dachten dat hij op een step in aantocht was en enkelen meenden dat hij op een karretje voortgetrokken werd door de pieten. Niets was minder waar. Als een volleerde acrobaat baande Sinterklaas zijn persoonlijke Segway door de straat en over de speelplaats tussen de massa zingende kinderen, ouders en grootouders. Een man op leeftijd is toch niet meer zo handig zou je denken? Maar dat is buiten het ingenieuze Segway-systeem gerekend.

Origineel

“Het is een jaarlijkse traditie geworden dat Sinterklaas en zijn kornuiten op een zo origineel mogelijke manier de school betreden”, vertelt directeur Kristof De Ridder. “Vorig schooljaar

kampeerde de sint een week lang in een mobilhome op de parking. Daar hing hij dan zijn mantel en onderging te drogen of hoorden de kinderen welke muziek er uit zijn radio klonk. Het jaar ervoor kwam hij in ware Marty McFly-stijl aangereden in een Delorean DMC, bekend uit de film ‘Back to the future’. En zo is het jaar na jaar uitkijken naar hoe hij op de school aankomt. Speciaal voor de gelegenheid voorzagen wij met onze kleuters zelfs een parkeerplaats voor de sint en zijn paard aan de voorkant van onze school. We laten niets aan het toeval over en willen dat al die brave kinderen op onze school hun welverdiende cadeautje ontvangen.”

Eenmaal op de school aangekomen, strooien de pieten gul met allerlei lekkers en worden jong en oud op hun wenken bediend. Hier en daar wordt spontaan een tik-spelletje ingezet waarbij Zwarte Piet behendig zijn Segway doorheen de kinderen baant en maar niet moe lijkt te worden. Na de welkomstwoorden geuit door een opvallend welbespraakte kleuter en enkele woorden van de directeur, spreekt ook de sint op zijn beurt de meer dan 400 aanwezigen toe.

Omstreeks 10u30 begeven om



en bij de honderd kleuters met hun ouders en grootouders zich naar de turnzaal die voor de gelegenheid volledig ingekleed is in het thema. Daar staan naast een podium met troon voor de sint en de banken voor de kleuters, een aantal rijen tafels met stoelen om alle aanwezigen plaats te laten nemen. Alle kinderen hebben namelijk een optreden voor de sint voorbereid. Tijdens de optredens worden alle ouders en grootouders door de ouderraad van de Vrije Basisschool in de watten gelegd.

Pluim voor ouderraad

Hier is duidelijk een goed geoliede machine aan het werk. Directeur Kristof De Ridder benadrukt de belangrijke inbreng van zijn ouderraad.

“De ouderraad vormt een belangrijke schakel op deze vrolijke kinderdag! Al die lachende en gelukkige gezichtjes spreken boekdelen. Ook de gezichten van de aanwezige mama’s, papa’s, grootouders, ... lichten als vanzelf op bij het zien lachen van hun oogappels. Op dergelijke momenten kan ik als directeur extra fier zijn op onze school. Onze school zou nooit zo veel

kunnen organiseren, mochten we niet op de hulp en steun van de ouderraad en ouders kunnen rekenen! Vele uren van voorbereiding gaan vooraf aan dergelijke activiteiten, maar ze zijn het stuk voor stuk waard.”

Na elk optreden spreekt de sint de kleuters toe en verbaast hen met de notities uit zijn grote rode Heilige boek. Hier en daar zit een gedragsverbeterende suggestie bij, maar wat opvalt is dat alles vanuit het positieve vertrekt.

Ook in de namiddag tijdens het feest voor de lagere school zit de sfeer er dik in. Juffen, meesters en ook de directeur worden door Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op een goedlachse en gezellige manier op de korrel genomen en elk optreden gaande van woordspelingen, voordrachten, liedjes, dansjes tot ware knutselwerken luisteren de dag verder op.

Iedereen tevreden

Op het einde van zo’n drukke dag blikken alle aanwezigen dan ook tevreden terug. Als kers op de taart begeleiden de sint en zijn pieten de leerlingen huiswaarts. Er ontstaat als vanzelf een kleine file met alleen maar lachende gezichten wanneer de Zwarte Pieten de voorbijgangers trakteren op wat strooigoed.

